

På tur med Kirken 2017

Onsdag den 13. september kl. 9,30.

Arbejdet i Klosterheden og tur ved Nissum Fjord.



Dagen begynder med andagt i Hygum Kirke ved sognepræst Iben Tolstrup.

Derefter kommer en bus og undervejs samler vi naturvejleder Karsten Lund Jensen op. Karsten har mere end 25 års erfaring i skoven, og han vil fortælle om arbejdet i skoven og forandringerne i skovbruget.



Omkring kl. 12/12,30 er der bestilt mad til os på Råsted Golfcafé. Der betales 100 kr. for maden, drikkevarerne er som sædvanlig efter eget ønske og egen regning og betales særskilt.

Efter et godt måltid mad kører vi videre. Der vil måske blive tid til en hurtig middagslur i bussen. Vi kører mod Nissum Fjord, hvor Jytte Pårup møder os kl. 14 ca. Jytte har i mange år arbejdet for at naturen og kulturen omkring Nissum Fjord er tilgængelig, og hun vil fortælle om sin tilknytning til egnen.

Begge dagens fortællere vil bruge bussens mikrofon, så vi alle kan høre, og fra bussen har vi et godt overblik. Så alle kan være med, uanset hvor godt man er til bens.

Engang i løbet af eftermiddagen vil arbejdsgruppen give den medbragte eftermiddagskaffe med lidt brød til.

Vi er tilbage ved Hygum Kirke kl. 16,30/17,00.



På tur med Kirken er en dag, hvor der er god tid til at snakke med hinanden og til at høre nyt om vor egn. Glæd Jer blot til at møde dagens fortællere!

Alle er meget velkomne, også fraflyttede fra sognene.

Tilmelding inden torsdag den 7. september til Lise Thomsen 30 32 41 27 eller på mail: lise.thomsen@hygum-lemvig.dk

*Med venlig hilsen og på gensyn fra arbejdsgruppen
Alice Lorentzen, Jens Husted Nielsen, Lise Thomsen*